

Ik ben een bewust achtergelaten boek!

Dag boekenjager of toevallige vinder.

Proficiat, je hebt zopas een achtergelaten boek gevonden. Je mag mij meenemen, lezen en daarna eventueel opnieuw vrijlaten. Maak mij niet kapot en verwar me niet met oud papier. Hoe dat allemaal wel werkt, lees je op de Facebookgroep "De Boekenjagers" of de website van het snuffelhoekje.be onder "boekenjagers"

Het enige dat we vragen, is dat je je vondst even komt melden op de Facebookgroep "De Boekenjagers" en respect kan tonen voor de boeken.

Heb je geen Facebook, kan je ook een bericht nalaten op www.boeken-jagers.be

Het is dus heel simpel:

1. Neem mij mee en ga naar de facebookgroep 'de boekenjagers' en laat weten dat je dit boek gevonden hebt. Liefs met een bookselkie op de vindplaats of tijdens het lezen.
2. Lees het boek en geniet ervan.
3. pak het boek beschermd in en verstop het opnieuw op een leuke plek.
4. Laat een tip met foto achter in de facebookgroep zodat andere kunnen zoeken naar dit boek. Vergeet niet de plaats te vermelden en dit blad toe te voegen.

Zelf jagen:

Zoek op uw locatie om zelf boeken te boeken te jagen op de eerder genoemde pagina.

"Maar dit boek is niets voor mij", "Ik heb het al gelezen", "Ik ben geen lezer"

Geen probleem. Laat het boek liggen voor een andere boekenjager of neem het mee, volg stap 1, 3 & 4 of schenk het aan iemand die het graag zou lezen samen met dit briefje.

"Wat een stom gedoe!"

Ook geen probleem. Jamer dat je het geen leuk concept vindt. Laat het boek dan a.u.b. liggen voor iemand die het wel kan waarderen.

Locatie	Datum	Gevonden en cijfer (1-10)



Powered by Beukeboom Snuffelhoekje;
Books & Coffee Denderleeuw

A.Rodenbachstraat 79, Denderleeuw
@snuffelhoekje Denderleeuw #Denderleeuwleest

